



Westers en inheems verenigd in de documentaire 'Down to earth'.

# Terug naar de natuur

Rolf Winters en zijn vrouw Renata Heinen lieten tien jaar geleden alles achter en gingen tussen de indianen wonen. Hun documentaire is een hit.

Door Bertjan ter Braak

**H**et heeft iets weg van het populaire televisieprogramma *Ik vertrek*: een Nederlands gezin laat alles achter zich en gaat op zoek naar sjamanen, wijzen in traditionele culturen. Bedrijfseconoom Rolf Winters en kunstenares Renata Heinen deden het en maakten er ook nog eens een documentaire over. *Down to earth* wist vorige week de honderdruitzendste bezoeker te trekken: een Gouden Film.

„We zijn destijds weggegaan om ons te onttrekken aan de mallemoden van het westerse leven”, vertelt Rolf Winters. „Wat zou er gebeuren als we met drie kleine kinderen een paar jaar in de natuur zouden gaan leven? Het eerste

**Gouden Film**  
Documentaires zijn doorgaans niet heel populair onder het bioscooppubliek. De Gouden Film-status bereikten eerder alleen *De nieuwe wildernis* en *Holland, natuur in de delta*. Zij gelooft in mij, over het leven van André Hazes, trok ruim 50.000 bezoekers.

jaar zaten we nog vast in onze oude patronen, daarna werd het alleen maar, in één woord, fantastisch.”

Het gezin bracht vier jaar met een indianenstam in Noord-Amerika door. Het besef groeide dat ze er iets mee moesten doen. „We wilden onze ervaringen wereldkundig maken, onze inzichten delen.” Een documentaire kwam in het vizier, met stamoudsten als hoofdrolspelers. Deze *wisdom keepers* zijn er op meer plekken op aarde en dus trok het gezin de globe over. Zes continenten werden bezocht.

Eenmaal terug van weggeweest begon het editen van de film, waarover ze vijf jaar deden. „Net zolang als we op reis waren geweest”,

glimlacht Winters. „Er was geen plan, geen crowdfunding, alleen wat steun van investeerders. Maar het mooiste van alles is het effect dat de film heeft gehad. Mensen voelen zich gesterkt, ze voelen dat zij ertoe doen. We willen laten zien dat verandering van leefomgeving niet van grote concepten hoeft te komen, dat je in je eigen wereld ook veel kunt bereiken. Nu al horen we dat mensen hun baan hebben opgezegd nadat ze de film zagen.”

Winters' kinderen gaan inmiddels naar de oudste vrije school van Engeland. „We halen ons voedsel bij twee biodynamische boerderijen. Je bewust worden van wat je bij wie koopt, geeft een enorm goed gevoel.”